

Namn					Ark nr				
Ki	Skrivpl. nr	Skrivn. dag	Poäng			Rättad den	Lärare	Betyg	Inlämnad kl.
			Max	Medel	Uppnådda				

Min syn på skolan

Jag stod vid skolans port och väntade

på min kompis Petra kl. var 10.05 och

vi hade berajat för 5 minuter sedan

Hon var alltid sen och nu skulle

Mattsson bli galen på oss.

Petra, min kompis, var 18 år som

jag själv, och var ganska kort

och hade ett kolvart hårvall

som blankte ja, ja att man inte

kunde unga att se det. Jälv hade

jag blont, nästan vitt tunt hår, med

självlöcker som jag aldrig var kims

med.

lullafall så var Petra och jag bästa

vänner och hade alltid varit det

sen den gången vi var far och jag

räddade Petra från att drunkna i en

som går genom vår stad. (Det kanske

är därför jag nu jobbar som sim-

lärare på helgerna i badhuset!?)

Jag stod nu och väntade, när plötslig

världens snyggaste jaguar kom införande

på skolans parkering. Ut ur den kom

2 st personer, den ene var våran

rektor och med någon jag aldrig

sett förut. Just då kom Petra och

vi sprang iväg.

Vi hade matte med Mattsson den timmen.

Den värsta lärare man kan tänka sig.

○ Om jag någon gång fick andra på

○ skolan skulle det första jag gjorde

vara att ordna så att alla lärare skulle

gå någon slags special utbildning och

att dom skulle vara kallade så att

dom passade att vara lärare. En

dålig lärare kan ju faktiskt

förstera ett roligt ämne?!!!

Petra och jag tog hissen upp till

5:te våningen där vi hade matte

och svenska. Skolan var nybyggd

det året vi började i den och den

har allt som allt 7 st våningar

Utifrån såg den ut som ett stort

høgt, brett klocktorn i stål och glas

som blankte den första veckorna

men som nu efter snart 2 år

var ganska smutsiga. Det går ca:

2300 elever på varan skola, så

den är rätt så stor. Inuti är det

blanka stengolv med höga pelare som

ser ut som gubbar som håller upp

skolan på sina huvuden. Blommor

och målningar överallt som gör

skolan mysig. Vi har inga klasser



i vår skola. Man väljer sina ämnen man vill gå, och sen går

man efter det schemat. Själva har

jag ämnena: Matte, engelska, franska svenska, spanska, dans, sång, biologi kemi, "världen", Arkeologi, Natur och Miljövetenskap, plus några till

Allt som allt finns det 50 st

ämnen att välja på. Man kan läsa allt från Människokunskap till Dykarundervisning. Vår skola är helt perfekt, och det tycker alla som går här. Det finns massvis

att göra, musikrum, restaurang,
caféer och så har vi det så kallade
aktivitet rummet, eller som vi kallar
det: "Det blåa rummet". Eftersom
det är en stor utdeles bla
balsal som vi elever själva har
gjort iordning. Fast vi har faktiskt
gjort den mesta inredningen i skolan,
och det är ett av skälerna varför
vi trivs så bra här.

Här finns också "plugg-rummen"
idrottshallen som är öppen för de som
vill; simhallen, och vi har t.om
en egen affär där vi säljer vara

egna saker. Vi har 3 st matsalar

och matbidena är uppdelade så

att högst 100 elever äter samtidigt

○ så att det är lugnt och skönt

○ när man äter. Maten är alltid

hemlagad och god och aldrig rester

Vi får själva vara med och bestämma

hur lektionerna ska läggas upp och

○ det är jätte roligt!

○ Det enda som inte är bra nu

är att skolan läggs ner!!!

När det som ut på skolan varit

det världens liv. Massa organisationer

startades och vi protesterade och

försökte få fram vår mening.

Men inget har gått.

Den här morgonen ropade rektorn

i högtalaren (mitt under Mattssons

lektion) att alla skulle samlas i

skolans aula. Alla stormade ut glada

att slippa Mattsson. Rektorn och

den andra, som jag sett inmers

med jaguaren (som visst var

någon av dem som "bestämmer

om skolan") berättade att skolan

skulle läggas ner om 2 veckor.

För första gången var det alldeles

tyst i hela skolan. Till någon

stälde sej upp och började skriva
om att vi måste göra något
at det!

- De kan inte stänga hela skolan
utan att höra våra åsikter,
skrek en annan. Och det var
så det började. Hela skolan
började planera, tänka och
planera.

Det var den 10 augusti år 2000
och nu är det den 20:e, och det
var igår "dom" de som bestämmer
hade det avgörande metet om

nedläggningen. Vi var där allihop på

hela skolan på 2300 elever.

Jag vet inte hur vi lyckades

att komma in, men ca 300 av

alla elever (daribland jag och Petra)

lyckades komma in dit alla

gubbar och tjejer satt som

bestämde om skolan.

De ville först inte lyssna på oss,

men till slut fick Tomas en

kille från skolan gå upp på

en scen och prata framför

oss alla från skolan och de

andra. Men de sa ut som om

det här bara var att slesa med
tid. lalla full så började Tomas

prata. Han berättade hur

mycket vi tycker om vår

skola och han pratade och pratade.

Alla var helt tysta och lyssnade

och när han slutat var

det jätte mycket jubel från alla

som fanns i rummet, och

de som fanns utanför huset

också!!!

Det var så det gick till

när vi lyckades behålla vår

skola, för efter Tomas tal

12

var det ingen som

langre ville laga ner skolan!

Slut!



,