

342419

MIN SYN PÅ SKOLAN

Jag tycker att skolan är bra, men jag har ändå hittat några saker att ändra på.

Det är för mycket folk, på för liten plats. Vi är fortfarande djur, vi behöver ett rum, lite armbäggs rum.

Jag tycker att man en enskild sal, för varje enskild lektion, sedan får eleverna veta att de ska ha så och så många timmer och minuter av det ämnet och så och så av det andra per vecka, sedan är det upp till dem att de håller det. På det här sättet kan man jobba mer några dagar, och sedan ta ledigt, eller ta ledigt och sedan jobba i upp de andra, så då slippar man få extra läxor. Om man är dålig i ett ämne, så kan man ta lite extra i det. Kanske man också ska kunna ifrå vekor? Då kan man jobba mycket under höst- i perioden så får man kanske mer än en månad längre julor.

2

Jag tycker också att skolan ska sälja
COMPIS-datorerna (omnihistorioidet till köpare så kanske mb
omnihastus, så får ni kanske 10kr/st), och köpa in
PC-datorer. Helst 486:or med PC-MOS som
operativsystem, men det gör ingenting om de
tar något annat, så länge det har mer än
12 Mhz, och minst 4MB ram. Ni borde också införskaffa
tillräckligt bra, och tillräckligt många program,
för att få valuta för pengarna, och för att
utnytta prestandan.

Klottret på bänkarna skulle minska
om man inte hunde klättra på bänkarna, så
byt bänk-skivorna till nägot material liknande
glas eller marmor, fast billigare, och hållbarare.

Så! Nu är kritiken avklarad, nu till det
bra med skolan. Lokaler na käns hemtreitiga, ord v
inte något klöter som i storstäderna, utan
rena väggar och rent golv. Lärorna är bra.
Enda felet med dorn är deras yrke,

F
Resultat: det finns inget fel på skolan,
som inte tredje världens briget skulle kunna
plana av.