

Min syn på skolan

B2M
263412

Jag tycker att dom som går på lägstadiet ska få mera tid att lära sig saker som man behöver i mellanstadiet. Nuförtiden leker dom aldeles för mycket på lektionerna både i ettan, tvåan och trean. Det finns många som inte kan läsa och skriva så bra när dom har gått ut lägstadiet. Förbättra det!!!

Det bästa med lägstadiet är att dom inte är hemma hos sina respektive mormor, utan få lära sig att klara sig själva mera.

På mellanstadiet ska dom vara lite mera fria än dom var på lägstadiet. Dom ska vara mera i samhällslivet, äka på mera studieresor osv.

Det tycker jag att skolstyrelsen ska förbättra.

Det som är bra med mellanstadiet är att

dom får lära sig mera än dom fick på

lågstadiet. Kan dom inte lära sig så bra ska dom

vara i en särskild klass där dom får mera hjälp

osv.

På dom här två stadierna så ska inte lärarna

inte föregå med dåligt exempel. Tex att

läraren inte ska uppmana eleverna att göra en

grej på en elev bara för han har gjort en dålig

grej, utan istället försöka ta itu med saken

istället.

På högstadiet så skall alla idrottaktiviteter

och dylikt skäras ner. Tex: en del

friluftsdagar som vår skola har haft, ex volleyball,

basket osv, bara för att lärarna inte får nog

med betalt.

Jag menar alltså. Varför skall det gå ut över

eleverna att lärarna inte får betalt två timmar mer

i per termin:

Det måste ske en ändring!!!

Högstadiet är det östra stadiet av grundskolan.

Det som man lär sig på högstadiet har man

nytta av hela livet. Därför råder jag att alla

sveriges högstadie elever går in för skolan.

Idrott måste finnas i skolan, för det är där

man hittar dom bra idrottsmännen eller kvinnorna.

Så var ni än gör! Skär inte ner på idrotten
i skolan.